

# MIJN PROGRAMMA

## Antwerpen

- De rituelen van de anglicaanse kerk
- Protestantse rituelen

## Brugge

- Op bezoek in de Anglicaanse en protestantse kerk. Geboorterituelen in de kijker
- Op bezoek in de protestantse kerk. Geboorterituelen in de kijker

## Kortrijk

- 500 jaar protestantse rituelen in Vlaanderen

---

## Antwerpen

# DE RITUELEN VAN DE ANGLICAANSE KERK

Sint-Boniface Antwerpen

Tentoonstelling

Het feit dat er een anglicaanse kerk bestaat in Antwerpen duidt op de aanwezigheid van de Engelsen doorheen de eeuwen. Al in de 12e eeuw vestigden de eerste lakenkooplieden zich in de stad. De bisschop van Londen stuurde in 1530 een eerste Engelse priester naar Antwerpen. De rituelen van de anglicaanse kerk waren met uitzondering van de taal, niet te onderscheiden van andere toenmalige rituelen.

### Waar

Sint-Boniface Antwerpen  
Gretrystraat 39  
2018 Antwerpen

## Wanneer

**Van:** 12:00

**Tot:** 17:00

**Deze activiteit loopt tot:** 24/04/2016

### Meer info over de organisatie



Ongeacht of je Antwerpen bezoekt of er woont: Sint-Boniface Antwerpen biedt je een gastvrije spirituele thuis aan. We zijn een internationale congregatie die van mening is dat iedereen is gemaakt naar het beeld van God.

### Meer info

Toegankelijkheid: niet

## PROTESTANTSE RITUELEN

Protestantse kerk Antwerpen-Oost

Tentoonstelling

De protestantse kerk staat bekend om haar sobere en op het woord gerichte eredienst. Toch ontbreken de rituelen niet. In deze tentoonstelling maak je kennis met de rituelen rond de doop en het heilig avondmaal. Avondmaalserviezen, de doopvont, doopkleedjes, doopboeken, ambtskledij en een concert leggen de betekenis en gebruiken van deze eenvoudige rituelen uit.

## Waar

Protestantse kerk

Bexstraat 13

2018 Antwerpen

## Wanneer

doorlopend van 13 tot 17.30 uur, het concert vindt plaats om 15 en om 16 uur (duur: 30 min)

**Deze activiteit loopt tot:** 24/04/2016

### Contact

0478 49 20 30

### Meer info over de organisatie



De protestantse kerk Antwerpen-Oost is een veelkleurige protestantse kerkgemeenschap in Antwerpen, die de boodschap van Jezus Christus viert, leert en deelt. We komen samen in een kerkgebouw dat is geklasseerd als monument, wordt gebruikt voor diverse doeleinden en ook als erfgoed wordt bewaard en opengesteld.

#### Meer info

Vaste collectie gratis

Toegankelijkheid: geheel

## Brugge

# OP BEZOEK IN DE ANGLICAANSE EN PROTESTANTSE KERK.

## GEBOORTERITUELEN IN DE KIJKER

Anglicaanse Kerk

**In samenwerking met:** Verenigde Protestantse Kerk Brugge

De Anglicaanse en protestantse kerkgemeenschap zijn samen gehuisvest in 't Keerske. Maak kennis met hun typische rituelen en gewoontes. ook hier staan vandaag geboorterituelen centraal.

### Waar

Anglicaanse kerk  
Keersstraat 1  
8000 Brugge

**Bijkomende informatie bij locatie:**  
bus Centrum, halte Stadsschouwburg

### Wanneer

**Van:** 12:00

**Tot:** 17:30

**Deze activiteit loopt tot:** 24/04/2016

#### Meer info

Toegankelijkheid: gedeeltelijk

## OP BEZOEK IN DE PROTESTANTSE KERK. GEBOORTERITUELEN IN DE KIJKER

Verenigde Protestantse Kerk Brugge

Rituelen en symboliek zijn heel belangrijk in de erediensten van de protestantse kerk. Op Erfgoeddag wordt gefocust op geboorterituelen. Voorwerpen gerelateerd aan geboorte en doop worden in het bijzonder toegelicht. Een unieke ontmoeting!

### Waar

Protestantse Kerk Brugge  
Keersstraat 1  
8000 Brugge

### Wanneer

**Van:** 12:00

**Tot:** 17:00

**Deze activiteit loopt tot:** 24/04/2016

### Meer info

Toegankelijkheid: niet

## Kortrijk

### 500 JAAR PROTESTANTSE RITUELEN IN VLAANDEREN

Protestants Centrum Kortrijk

Tentoonstelling

In de protestantse kerk van Kortrijk, al 150 jaar oud en pas gemoderniseerd, is er een tentoonstelling over rituelen bij protestanten door de eeuwen heen. In woord, beeld en geluid word je meegenomen naar de wereld van deze groep van christenen, die nog steeds in Vlaanderen vaak onbekend zijn, ondanks het feit dat ze bijna 500 jaar hun stempel drukken op de Vlaamse cultuur.

## Waar

Protestants Centrum Kortrijk  
Bloemistenstraat 2  
8500 Kortrijk

## Wanneer

**Van:** 12:00

**Tot:** 18:00

**Deze activiteit loopt tot:** 24/04/2016

## Contact

0495 93 48 46

## Meer info over de organisatie



Zingeving in onze tijd is voornamelijk zoeken naar nieuwe betekenissen voor oude vragen. Terwijl vroeger alles duidelijk was en men precies wist wat wel en niet waar was, worden nu veel waarden en overtuigingen in vraag gesteld. Elke tijd kent haar eigen onzekerheden. Elke tijd zoekt haar eigen wegen in het leven. Met het Protestants Centrum G.O.U.D. willen we middelen aanreiken aan iedereen die zich afvraagt of er geen dieper leven is dan enkel het oppervlakkige bestaan. Vrij van alle dwang en met een open geest bieden we de mogelijkheid om na te denken over de rol die zingeving speelt in de samenleving van vandaag.

## Meer info

Er is parking in de nabije omgeving van de activiteit

Er is een eet- en/of drinkgelegenheid aanwezig op de locatie van de activiteit

Toegankelijkheid: geheel

Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel.

© 2016 [FARO Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, coördinatie erfgoeddag.](#)